

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΦΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Ο άφρων πλούσιος
Μητροπολίτου Γόρτυνας και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://agnikolaosmark.gr>

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 19 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2023

✿ Ἀβδίου προφήτου (θ' π.Χ. αἰ.), Βαρλαάμ μάρτυρος (304).

✿ Ἡλιοδώρου (272) καὶ Εὐφημίας μαρτύρων.

Ο ἄφρων πλούσιος

Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου

[...]

2. [...] Ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς δέν ἔγινε πλούσιος ἀπό τὰ ἀγαθὰ πού ἀπέκτησε ἐκείνη τὴν χρονιά, ἀλλὰ ἦταν ἤδη πλούσιος ἀπό προηγούμενα χρόνια. Ἐπομένως, δέν εἶχε ἀγωνία πῶς νά περάσει τόν ἐρχόμενο χρόνο καὶ μπορούσε λοιπόν νά πεῖ, «ὅλη τὴν φεινή μου σοδεῖά τὴν δίνω στὴν φτωχολογιά». Δέν τό εἶπε ὅμως αὐτό. Ἀλλὰ δέν τόν ἀκοῦμε νά εὐχαριστεῖ καὶ τόν Θεό γιὰ τὴν εὐλογία πού τοῦ ἔδωσε μέ τὴν εὐφορία τῶν χωραφιῶν του. [...] Ἀντίθετα, ἐνῶ ὁ ἄφρονας πλούσιος εἶδε τόν ἄφθονο καρπό του, τόν ἀκοῦμε καὶ τόν βλέπουμε νά ἀσχολεῖται μέ τόν ἑαυτό του, μέ πολλή μάλιστα ἀγωνία καὶ πολύ ἄγχος. Καὶ ἡ ὥρα εἶναι μεσάνυχτα. Δηλαδή, κοιμοῦνται οἱ πτωχοί, κουρασμένοι ἀπό τόν κόπο τῆς ἡμέρας, γιὰ νά βγάλουν τό ψωμί τους, καὶ δέν κοιμᾶται ὁ πλούσιος, πού τὰ ἔχει ὅλα [...] Ὁ πλούσιος τῆς περικοπῆς μας λέγει ἓνα λόγο, πού μόνο ὁ πάμπτωχος καὶ ἡ χρεωμένη χήρα θά μπορούσε νά πεῖ. «Τί νά κάνω;», λέγει. «Τί ποιήσω;». Τό πρόβλημά του εἶναι τό ὅτι οἱ ἀποθήκες του εἶναι μικρές καὶ δέν χωροῦν λοιπόν τὴν τόσο πλούσια σοδεῖά τῆς χρονιάς ἐκείνης!... Ἀλλὰ ἀποθήκες γιὰ τὰ πλούσια ἀγαθὰ του εἶναι «τά στομάχια τῶν πεινασμένων», τοῦ λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος. [...] ἓνας καλός μαθητής, καὶ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἀκόμη, θά μπορούσε ἄριστα νά πεῖ στὸν πλούσιο, πού διερωτᾶται τί νά κάνει. Θά τοῦ ἔλεγε, νά κάνει μιὰ διαίρεση. [...] Τόσα εἶναι τὰ ἀγαθὰ

Κυριακὴ Θ' τοῦ Λουκά

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιβ' 16-21, η' 8)

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθὰ μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχῆ, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· Ἄφρων, ταύτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυχὴν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σου· ἃ δὲ ἠτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θεσσαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὧτα ἀκούειν ἀκουέτω.

του, τόσοι εἶναι οἱ πτωχοὶ στήν ἐπαρχία του, μιά διαίρεση λοιπόν καὶ θά ἔλυε τό πρόβλημα, γιά τό ὅποιο, ἀπορώντας καὶ ἀγωνιώντας, ἔλεγε «τί ποιήσω;». Καὶ ἐπειδὴ, ἀγαπητοί μου, μνημόνευσα τόν ἅγιο Βασίλειο, σᾶς ἀναφέρω καὶ μία ὠραία περικοπὴ λόγου του, πού γράφει μιλώντας στήν σημερινή εὐαγγελικὴ περικοπὴ. «Ὅσο περισσότερο – λέγει – χρησιμοποιοῦμε τὰ νερά μιᾶς πηγῆς, τόσο εἶναι καλύτερο καὶ γιά τὴν πηγὴ καὶ γιά τὰ νερά της. Ὅπως τὰ νερά γίνονται στάσιμα καὶ μολύνονται, ὅταν δέν τὰ χρησιμοποιοῦμε, ἔτσι καὶ ὁ ἀχρησιμοποίητος πλοῦτος, γίνεται μὴ παραγωγικὸς καὶ ἄχρηστος».

3. Αὐτόν τόν πλούσιο, γιά τόν ὅποιο μιᾶμε, ἀδελφοί, ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν εἶπε «ἄφρονα». «Ἄφρων», τοῦ εἶπε ὁ Θεός, «αὐτὴν τὴν νύχτα τὴν ψυχὴ σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σου». Ποιοὶ «ἀπαιτοῦν» τὴν ψυχὴ, ἀδελφοί μου; Τὴν ψυχὴ τὴν ἀπαιτοῦν δικαιοματικά, σάν νά εἶναι δική τους, αὐτοὶ στοὺς ὁποίους δόθηκε. Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἀγαπάει τόν Θεό καὶ ἐφαρμόζει τόν Νόμο Του, τότε τὴν ψυχὴ τὴν ἀπαιτοῦν οἱ ἄγγελοι, γιά νά τὴν παραδώσουν στόν Θεό. Ἄν ὅμως ἡ ψυχὴ λασπώθηκε

Κυριακὴ Θ' του Λουκά

στήν ἀμαρτία, χωρίς νά μετανοήσει, καί ἂν ἡ ψυχὴ σκεπτόταν ὄλο τὰ ὑλικά καί καθόλου τὰ πνευματικά, σάν τόν ἄφρονα πλούσιο τῆς παραβολῆς μας, τότε ἀνήκει στοὺς δαίμονες. Καί λέγει λοιπόν ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, [...] ὅτι οἱ δαίμονες, αὐτοί εἶναι πού «ἀπαιτοῦν» τὴν ψυχὴ τοῦ ἄφρονα πλουσίου. Καί γι' αὐτό εἶναι γιὰ ἓνα περισσότερο ἀκόμη λόγο «ἄφρονας» ὁ πλούσιος τῆς περικοπῆς μας. Τί σημαίνει «ἄφρονας», χριστιανοί μου; Κατὰ λέξη σημαίνει «ἄμυαλος», ἀπὸ τὸ στερητικό «α» καί τὸ «φρήν», πού σημαίνει «νουῶς». Ἀλλὰ στήν θεολογία μας ὁ «νουῶς» δέν σημαίνει ἀπλᾶ τὸ «μυαλό», ἀλλὰ ὄλο τὸ ἐσωτερικό «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου, σημαίνει γενικά τὴν ψυχὴ του. Ὡστε, μιλώντας θεολογικά, θά ποῦμε ὅτι «ἄφρων» εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού δέν ἔχει μέσα του καθόλου ἔννοια Θεοῦ. Γι' αὐτό καί τὰ λόγια του καί οἱ πράξεις του δέν ἀναφέρονται καθόλου στὸν Θεό, οὔτε καί στὸν ἄλλο ἄνθρωπο, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀναφέρονται μόνο στὸν ἑαυτό του. Ἔτσι καί ὁ «ἄφρων», γιὰ τὸν ὁποῖο μᾶς μιλάει ὁ ψαλμός 52, πού λέγει ὅτι «δέν ὑπάρχει Θεός», εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού ἔλεγε καί ἔπραττε χωρίς καμμιά ἔννοια Θεοῦ, κάνοντας ἔργα βδελυκτά καί διεφθαρμένα (βλ. Ψαλμ. 52, 2). Καί μ' αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἄς τὸ παραδεχθοῦμε ταπεινά, ὅτι ὅταν ἀμαρτάνουμε γινόμαστε πραγματικά «ἄφρονες». Ἐνῶ, ὅσο περισσότερο ἅγιοι γινόμαστε, τόσο καί περισσότερο συνετοί καί φρόνιμοι καί νουνεχεῖς εἴμαστε.

4. [...] θέλω [...] τώρα [...] νά σᾶς μιλήσω γιὰ ἄλλον ψαλμό, τὸν 48 [...] Ὁ ψαλμός αὐτός παρομοιάζει τοὺς πλούσιους, πού θέλουν νά διαιωίσουν τὸ ὄνομά τους μέ τὰ πλούτη τους, τοὺς παρομοιάζει μέ τὰ πρόβατα ἐκεῖνα, πού, παρότι ὀδηγοῦνται στήν σφαγὴ, αὐτὰ κοιτᾶνε τὴν χλόη. Ἔτσι καί οἱ ἄφρονες πλούσιοι ὀδηγοῦνται στὸν ἄδη, ὅπου θά διαπιστώσουν

Κυριακὴ Θ' τοῦ Λουκά

ὅτι κριτές τους θά γίνουν οἱ πτωχοί, τοὺς ὁποίους αὐτοὶ παρέβλεπαν ἢ καὶ ἀδίκησαν ἀκόμη. «Καθένας – λέγει ὁ ψαλμωδός – βλέπει ὅτι καὶ οἱ σοφοὶ πεθαίνουν, ὅτι χάνονται, ὅπως οἱ τρελλοὶ καὶ οἱ ἀνόητοι, καὶ ἐγκαταλείπουν σὲ ἄλλους τὰ ἀγαθὰ τους». Χριστιανοὶ μου, ἄς ζητᾶμε τὸν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος στό τέλος τῆς παραβολῆς, πού τὸν ἀποκτοῦμε μέ τὴν ἀπόλαυση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν προσευχή καί μέ τὴν μελέτη τῆς διδαχῆς τῶν ἁγίων Πατέρων.

(Πηγή: <https://poimin.gr>)





ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) **Ι Ε Ρ Ο Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο**


Καθ' ὅλη την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων θα τελείται **Ιερό Σαρανταλείτουργο** στο Ναό μας. *Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε φέρνοντας τα ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως, κεριά, πρόσφορα, λάδι και νάμα.*

2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (εντός του Ιερού Ναού μας)

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός & **9:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.** Ιερά Αγρυπνία. 

Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & **5:00 μ.μ.** Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. 

3) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει **το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023** απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή **στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Μετόχιον Μηλεσίου» του Αγίου Πορφυρίου.** Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 20 €. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΘΗΛ. / FAX: 22990 40040,
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://agnikolaosmark.gr>

Κυριακή Θ' του Λουκά