

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://agnikolaosmark.gr>

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

☼ «ΤΩΝ ἉΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ».

☼ Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων.

☼ Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιον ἔστιν».

☼ Λουκᾶ τοῦ ἱατροῦ, ἀρχιεπισκ. Συμφερουπόλεως (1961).

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

«Ἡ πρώτη μας αγάπη είναι ο Χριστός, που δίνει αξία και στις άλλες αγάπες»

Πρώτη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, αγαπητοί, και εορτή των Αγίων Πάντων. Αφού κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και ίδρυσε την επίγεια άκτιστη Εκκλησία, εκείνη άρχισε να καρποφορεί και να προσφέρει στο Θεό τις απαρχές της, τους πρώτους Αγίους και Μάρτυρες. Κι αυτό είναι απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο και δεν είναι ουτοπία.

Οι Απόστολοι έτρεξαν στην Οικουμένη και σ' όλη τη γη και εκήρυξαν το Λόγο του Θεού. Και προέκυψε ένα πλήθος πιστών Χριστιανών, οι οποίοι ομολόγησαν το Χριστό, μπροστά σε τυράννους και εχθρούς, κατά τον καλύτερο τρόπο: και με τη φωνή τους, και με το αίμα τους, δηλαδή το μαρτύριο, και επότισαν το δέντρον της πίστεως, κι εκείνο θέρειψε κι απλώθηκε παντού, σ' όλη την πλάση, σ' όλο τον κόσμο.

Το άγιο Ευαγγέλιο γι' αυτό ακριβώς μας μιλάει. Λέει ο Χριστός μας ότι «όποιος με ομολογήσει κατά την ώρα διωγμού και μαρτυρίου μπροστά στους τυράννους και στους αν-

Κυριακή Α΄ του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ι' 32-33, 37-38, ιθ' 27-30)

Ἔειπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἔμοι ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καὶ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσεται με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν καὶ ἐμπροσθεν τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὅς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἴδού ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμεν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφούς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

θρώπους, κι Εγώ κατά την Δευτέρα Παρουσία θα τον ομολογήσω δικό μου και πιστό μου. Κι ὅποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και γω στον ουρανό».

Ἄλλα παίζονται ἐπάνω στην ἀγάπη. Ἀν Τον ἀγαπάμε τὸ Χριστό μας, τότε τα δίνουμε ὅλα. Ἀν ὄχι, δὲν δίνουμε τίποτε. Καὶ τότε τα χάνουμε ὅλα. Το λέει, ἄλλωστε, καὶ στη συνέχεια: «Ὅποιος δὲν με ἀγαπάει παραπάνω ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ἀπὸ τα παιδιά του κι ἀπὸ τον εαυτό του, δὲν εἶναι δικός μου, ἀνήκει στον εαυτό του, στους ἄλλους, κι ὄχι σε Μένα πρῶτα». Στὸ Χριστό μας δίνουμε τὴν πρώτη ἀγάπη. Καὶ τότε ἰσορροποῦμε

Κυριακή Α' του Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων)

και είμαστε όντως καλά.

Τ' άκουσε αυτά ο Πέτρος και Του λέγει: «*Εμείς τ' αφήσαμε όλα και Σ' ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει κατά την Παλιγγενεσία, κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που θα κάνει καινούργιο τον κόσμο ο Θεός, θ' αναστήσει τους πεθαμένους, και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, και θ' ανοίξει τον Παράδεισο για τους αγαθούς, και για τους άλλους ...;*», ας μην το πούμε. Κι ο Κύριος τού είπε: «*Όποιος άφηκε σπίτια και το περιεχόμενο των σπιτιών, (γονείς, αδέρφια, παιδιά) για Μένα, αυτός θα πάρει αμέτρητα και σ' αυτή την πλάση αλλά και στην αιώνια ζωή*».

Και πράγματι οι Απόστολοι τ' άφησαν όλα, καθώς και οι Μάρτυρες και οι Ασκηταί και οι Χριστιανοί των αιώνων, κι έγιναν φτωχοί για το Χριστό. Εκείνος, όμως, τους τα 'δωσε όλα. Και σπίτια απέκτησαν στη γη – το σπίτι της Εκκλησίας και των αδελφών – και πατέρες και μητέρες εν Χριστώ, και αδελφούς και αδελφάς ομοίως, κι όλα τα καλά. Και στην άλλη πλάση θα κληρονομήσουν τον Παράδεισο.

Και τελειώνοντας ο Χριστός λέει: «*Όσοι έγιναν τελευταίοι για Μένα, αφού τα 'χασαν και τα έδωσαν όλα, στην άλλη πλάση θα γίνουν πρώτοι. Κι αυτοί που εδώ είναι πρώτοι με όλα τα πλούτια τα επίγεια, αυτοί εκεί θα γίνουν τελευταίοι*».

Ας τα 'χουμε υπόψη μας αυτά κι ο Χριστός, αδελφοί αναγνώσται, ας μας αξιώσει με τις ευχές των Αγίων Πάντων να Τον αγαπάμε, πρώτα και κύρια Αυτόν και μετά όλα τ' άλλα, και να δώσουμε τα πάντα για Κείνον. Κι Αυτός ας μας κατατάξει στην άλλη ζωή κοντά Του, στον Παράδεισο, μαζί με τους Αγίους Πάντες.

Κυριακή Α' του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)

Χρόνια μας Πολλά σήμερα που γιορτάζουμε όλοι!

(Πηγή: Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, Το Κήρυγμα της Κυριακής, τόμος Β', Από την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, εκδ. Ακτή, Λευκωσία 2009, σελ. 13-15)



Άγιος Λουκάς ο Ιατρός

Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

Γεννήθηκε στο Κέρτς της Κριμαίας. Σπούδασε την Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου και αφιερώθηκε στην υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου. Το 1920 εκλέγεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης στην έδρα της τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής. Δημοσίευσε σημαντικότερες επιστημονικές μελέτες και απέσπασε τα ανώτερα κρατικά βραβεία. Το 1921 χειροτονείται Ιερέας και αργότερα Επίσκοπος. Έζησε συνολικά 11 χρόνια στις φυλακές και εξορίες για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία Ιησού Χριστού. Στις 11 Ιουνίου 1961 εκοιμήθη εν Κυρίω στη Συμφερούπολη, έχοντας υπηρετήσει με αυταπάρνηση το λαό του Θεού ως Αρχιεπίσκοπος και ιατρός. Το 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Ιουνίου. (Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος)



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δευτέρα 12 Ιουνίου, Παρεκκλήσι Οσίου Δαβίδ 7:00 π.μ.

Σάββατο 17 Ιουνίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

2) **Ι Ε Ρ Ο Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο**

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου, 7:00 μ.μ. Ι. Ευχέλαιο στο Ναό μας.

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΘΗΛ. / FAX: 22990 40040,
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://agnikolaosmark.gr>

Κυριακή Α' του Ματθαίου (των Αγίων Πάντων)