

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ερμηνεία της πρώτης επιστολής
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Ύσίου Ίουστίνου Πόποβιτς



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2022

- ✿ «Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσήφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου».
- ✿ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ,
- ✿ Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (449).

**Ἑρμηνεία τῆς πρώτης ἐπιστολῆς
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου**

Ὅσιου Ἰουστίνου Πόποβιτς

1, 1. Ἡ βασικὴ χαρμόσυνη ἀγγελία, ἡ ιδέα καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος ἐνηθρώπησε γιὰ νὰ μπορέσουμε εμεῖς νὰ θεοποιηθούμε «ἐν Αὐτῷ». Δηλαδή Αὐτός δέχτηκε τὴν ἀνθρώπινη σάρκα γιὰ νὰ μᾶς κάνει Θεούς «κατὰ χάριν». Αὐτός που εἶναι ἡ Αἰώνια ζωὴ ἐμφανίστηκε στὴ γῆ γιὰ νὰ ἔχουμε ζωντανή κοινωνία με Αὐτόν. Περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς. Αὐτό εἶναι τὸ θέμα Αὐτοῦ τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅπως θέλει νὰ μᾶς ἀποσαφηνίσει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, θεμέλιο τῆς χαρούμενης ἀγγελίας αὐτοῦ τοῦ «Εὐαγγελίου» εἶναι ὁ «Λόγος σὰρξ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1, 14). Ὁ Θεὸς Λόγος που εἶναι ἡ αἰώνια ζωὴ, ἦρθε κοντὰ μᾶς «ὃ ἦν ἀπαρχῆς». Αὐτό σημαίνει ὅτι αἰώνια κατεβαίνει στὴ γῆ, γίνεται σῶμα, δέχεται τὴν γῆϊνη πραγματικότητα, πάντοτε εἶναι προσιτός, ἐγγύς, πλησίον, κοντὰ στα ἀκουσμάτά μᾶς, στὴν ἀντίληψή μᾶς καὶ στὴν αἴσθησή μᾶς καὶ εἶναι αὐτό «ὃ ἀκηκόαμεν», ἡ εὐαγγελία τοῦ Θεοῦ Λόγου, εἶναι αὐτό «ὃ ἐώρακαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν», εἶδαμε τὸν Θεὸ σε ἀνθρώπινο σῶμα, τὸν Θεὸ στὸν κόσμο, τὸν Θεὸ μεταξὺ μᾶς, εἶναι αὐτό «ὃ ἐθεασάμεθα» εἶδαμε, κοιτάξαμε, προσβλέψαμε, θεωρήσαμε τὸν Θεὸ στὸν ἄνθρωπο, εἶναι αὐτό τὸ ὁποῖο «καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν» ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ σταυρικὸ θάνατο, ἔτσι καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασή του ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Ἀκηκόαμεν, ἐώρακαμεν, ἐθεασάμεθα, ἐψηλαφήσαμε τὸν Λόγον τῆς ζωῆς, τὸν Θεὸ τῆς ζωῆς. Ὁ Θεὸς Λόγος ἐγίνε σε μᾶς ἡ πιο προσιτὴ πραγματικότητα καὶ μεις τὸ ἐξετάσαμε αὐτό με τὸν πιο ὀφθαλμοφανή καὶ ἐμπειρικὸ τρόπο. Ἡ μέθοδος εἶναι πραγματικά

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Ιωάν. α' 1-7)

Θ ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ὁ ἀκηκόαμεν, ὁ ἐωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὁ ἔθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἐωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἣτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· ὁ ἐωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστὶ καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτὶ, κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀμαρτίας.

πειραματική, τροπο - εμπειρική (εμπειρία ζωής). Ο Χριστός είναι ο «Λόγος της ζωής», είναι πράγματι η «Λογική της ζωής», η «Σοφία της ζωής», η «λέξη» της ζωής. Μέχρι που να έρθει στον κόσμο ο Χριστός, η ζωή ήταν άλογη, χωρίς νόημα, και γι' αυτό μια παραφροσύνη, γιατί δεν υπήρχε τίποτε λογικό, γιατί όλα ήταν ένα χάος, μια έκθεση της «μη λογικότητας». Μέχρι Αυτού, δηλ. του Λόγου της ζωής, η ζωή ήταν ανίκανη, δεν μπορούσε να σκεφθεί, να μιλήσει, να εκφράσει, να ομολογήσει με ειλικρίνεια και να πει κάτι από τα βάσανά της, την αρρώστεια της, την χαρά της. Με Αυτόν και εν Αυτῷ η ζωή τα απέκτησε όλα. Η ζωή άρχισε να μιλάει, ενσοφιοποιήθηκε, έγινε πλήρης Χάριτος γιατί ελλογοποιήθηκε (έγινε σοφή, λογική). Πριν όμως ήταν άλογη, παράλογη, χωρίς έννοια, χωρίς νόημα και σκοπό, ήταν ανόητη με την αμαρτία και εξαιτίας της αμαρτίας. Όλες οι υπάρχουσες μέχρι τότε ιδέες περί της ζωής (Ελλη-

νικές, Ρωμαϊκές, Ινδικές) διαλύονται με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, ο οποίος έγινε ζωή, «η γήϊνη» ζωή μας. Η Λογική και ο Λόγος της ζωής είναι μεταξύ μας. Έχουμε το Λόγο της ζωής γιατί ξέρουμε τη λογική της ζωής, το σκοπό της ζωής, την έννοια της ζωής. Εδώ είναι η αρχή της ζωής, ο Θεός Λόγος, γιατί Αυτός είναι «ὁ ἦν ἀπαρχῆς». Η ζωή δεν είναι κάτι χωρίς έννοια και νόημα, αλλά ήδη κάτι το Θεϊκά Λογικό και η αμαρτία είναι μια δύναμη που όλα τα απολογοποιεί και στερεί την θεϊκή Λογικότητα και Λογική της ένθεης έννοιας και Χάριτος. Στην πραγματικότητα η αμαρτία είναι μια ολοκληρωτική στέρηση της έννοιας και του σκοπού της ζωής.

1, 2. Μέχρι την ενσάρκωση του Θεού, ήταν σαν να μην υπήρχε ζωή πάνω στη γη. Και εφόσον αυτή υπήρχε, ήταν η παραχάραξη της ζωής, υποκατάστατο, φαλκίδευσή της, με άλλα λόγια ψευτοζωή. Γιατί τι είναι η ζωή στην οποία υπάρχει μόνο ο θάνατος και η οποία τελειώνει μόνο σ' αυτόν; Είναι ένα συνεχές και σταδιακό μαρτύριο, ένα διαρκές βήμα προς τον θάνατο. Μόνο μια ζωή είναι αξία του τίτλου της, αυτή που δεν τελειώνει, που δεν πεθαίνει αλλά κυριαρχεί πάνω στον θάνατο και με την ανάσταση δημιουργεί γέφυρα προς την αιωνιότητα. Στην πραγματικότητα η ζωή είναι η μία, η Αιώνια ζωή. Και αυτή η ζωή για πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή της σ' αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο, με τον Θεό Λόγο, με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «καί ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἐώρακαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἣτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν». [...]

1, 7. Ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι φως, έγινε άνθρωπος για να δώσει το θεϊκό του φως και να κάνει τους ανθρώπους να πλησιάσουν μεταξύ τους. Το φως του να γίνει φως τους. Γενικά λοιπόν, με την ενσάρκωσή του ο Θεός Λόγος θέλει το παν να είναι Θεϊκό, να μεταδοθεί στους ανθρώπους, να ενσαρκωθεί στην ανθρώπινη ζωή και στον κόσμο. Το σύνθημα είναι «ὡς Αὐτός ἐστί», έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς.

Ὅπως Αυτός είναι Φως πρέπει και εμείς να γίνουμε Φως. Ὅπως Αυτός είναι «ἐν τῷ Φωτί» και εμείς «ἐν τῷ Φωτί» να είμαστε.

Κυριακή των Μυροφόρων

Όπως Αυτός είναι στην Αλήθεια, έτσι και εμείς. Τα πάντα με την ενανθρώπησή του έγιναν δικά μας. Αυτός ο οποίος είναι η Αιώνια ζωή κατέβασε από τον ουρανό στη γη ό,τι είναι μαζί του και ό,τι εξ' αιτίας του ζει, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αιώνια αλήθεια, το αιώνιο φως, η αιώνια δικαιοσύνη, η αιώνια αγάπη, η αιώνια αγαθότητα, η αιώνια σοφία και όλα τα υπόλοιπα αιώνια, τέλεια και ένθεα αγαθά. Και όλα αυτά τα μετέφερε από τον ουρανό στη γη για να γίνουν δικά μας, ανθρώπινα. Διότι η αιώνια ζωή γίνεται δική μας, αν ζούμε με τα τέλεια, ένθεα και θεϊκά αγαθά. Ζώντας λοιπόν έτσι, οι Θεϊκές δυνάμεις αυτών των τελείων αγαθών μάς εξάγουν από κάθε αμαρτία, καθαρίζουν «ἡμᾶς» από κάθε μολυσμό. Κατανοητό είναι ότι όλες αυτές οι «τελειότητες» αποτελούν την ουσία της Θεανθρώπινης προσωπικότητας. Με άλλα λόγια είναι το Αίμα του και το Σώμα του και όπου το Άγιο Αίμα του εκεί και όλη η «αιώνια ζωή». Γιατί στο Θεανθρώπινο αίμα του είναι η ζωή του και δι' Αυτού και απ' Αυτόν και εξ' αιτίας Αυτού δίδεται η ζωή και σε μας. Ο Θεάνθρωπος είναι Αυτός ο οποίος μοιράζει την αιώνια ζωή στους ανθρώπους και η τελειότητά του με την συνέργιά τους, τους ενώνει σε μια καινούργια κοινωνία, αθάνατη, θεανθρώπινη, αιώνια, στο ένα σώμα της Εκκλησίας. Το αίμα του Θεανθρώπου Χριστού που ρέει ασταμάτητα καθαίρει από κάθε αμαρτία και όλα τα ενοποιεί, όλα τα συσσωματώνει στο Θεανθρώπινο σώμα Του. Το Πανάγιο Αίμα Του μας καθαρίζει, μας λούζει και μας οδηγεί στην Αγιότητα, στην αλήθεια, στην δικαιοσύνη, στην Αγάπη. Και τα ανθρώπινα όντα φωτίζονται, καταυγάζονται σε μια άφατη καθαρότητα και μακαριότητα. Γι' αυτό και ο ευαγγελιστής ευαγγελίζεται «εάν δέ ἐν τῷ φωτί περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων, καί τό αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀμαρτίας».

(Πηγή: «Οι τρεις καθολικές επιστολές Ἰωάννου», σελ. 9-11 & 17-18, εκδ. Β. Πρηγοπούλου)

🔔 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 🔔

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

Τρίτη 10 Μαΐου 2022, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

Σάββατο 14 Μαΐου 2022, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΛΟ ΜΕΣΣΟΓΡΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoο.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

Κυριακή των Μυροφόρων