

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Όσιου Ίουστίνου Πόποβιτς



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 3 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2022

✿ Υακίνθου μάρτυρος (108). Ανατολίου Κων/πόλεως (458),

✿ Θεοδότης μάρτυρος (712), Γερασίμου νέου όσιομάρτ. (1812).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Όσιου Ιουστίνου Πόποβιτς

17. Η σωτηρία δεν είναι άλλο ειμή η ζωή εν τω Σωτήρι και δι' Αυτού. Τούτο είναι ένας συνεχής αγών. Κατ' αυτόν ο άνθρωπος ζη εν Αγίω Πνεύματι ολόκληρον την ζωήν του Σωτήρος ως ιδικήν του, τη βοήθεια των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών, από της πνευματικής του γεννήσεως μέχρι της αναλήψεώς του. Ούτω ο άνθρωπος ζη διαρκώς εν τω αναστάντι και αναληφθέντι Σωτήρι. Διότι, καίτοι είμεθα επί της γης, «τὸ πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλ. 3, 20), καίτοι ζῶμεν μεταξύ των ανθρώπων, «ἡ ζωὴ ἡμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ» (Κολ. 3, 3) και «τὰ ἄνω φρονοῦμεν, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς» (Κολ. 3, 2). Ημεῖς οἱ χριστιανοί είμεθα χριστιανοί, καθ' ὅσον ανήκομεν εις τον Χριστόν, καθ' ὅσον είμεθα ὁμοιοι με τον Χριστόν ως προς τον θάνατον, την ανάστασιν και την ζωήν (πρβλ. Ρωμ. 6, 4 - 14). Ούτω, ἕκαστος χριστιανός βιοί εν σμικρῷ το θεανδρικόν εκείνο πλήρωμα και την καθολικήν εκείνην θεανθρωπίνην ενότητα, την οποίαν επραγματοποίησεν ο Χριστός εν τω Σώματι Αυτού – εν τη Εκκλησία. Ἄρα ἕκαστος χριστιανός γίνεται εν σμικρῷ Εκκλησία. Διότι η σωτηρία δεν είναι ἄλλο παρά η ενσωμάτωσις εις την Εκκλησίαν και η εκκλησιαστικοποίησις του ανθρώπου, δηλαδή το ζην μονίμως εν τω θεανθρωπίνω σώματι της Εκκλησίας διά των αγίων μυστηρίων και των αγίων αρετών.

Κυριακή Γ' του Ματθαίου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ε' 1-10)

Ἄδελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ καὶ τὴν προσαγωγήν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἣ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπίς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἐτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἀμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῶ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες καταλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῶ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

19. Καὶ ποῖος δεσμός ἐστὶν στενώτερος τοῦ ἐξ αἵματος δεσμοῦ; Διὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ εἰσερχόμεθα εἰς μίαν ἐξ αἵματος συγγένειαν με τὸν Θεόν... Το θεῖον αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐστὶν ἡ ἀγιάζουσα, ἡ καθαίρουσα, ἡ μεταμορφούσα, ἡ χριστοποιούσα, ἡ θεούσα, ἡ σώζουσα δύνამις. Ἐνεκα τούτου ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐστὶν Διαθήκη ἐν αἵματι τοῦ Θεανθρώπου, Χριστοῦ. Ἐστὶν αὕτη Διαθήκη οὐχὶ ἐν λόγῳ ἢ ἐν διδασκαλίᾳ ἢ ἐν νόμῳ ἢ ἐν ἐντολῇ ἢ ἐν οτιδήποτε ἄλλῳ, ἀλλ' ἐν αἵματι θεῷ καὶ θεανθρωπίνῳ, το ὁποῖον ἐστὶν ἀκριβῶς ἡ πηγὴ πασῶν τῶν ζωοποιῶν καὶ θαυματουργῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἐνεργοῦν τὴν θεανθρωπίνην οἰκονομίαν τῆς σωτηρίας. Το πανάγιον τούτο αἷμα, ὅπως ἐνώνει τὸν ἄνθρωπον με τὸν Θεάνθρωπον, οὕτως ἐνώνει δι' Αὐτοῦ καὶ ὅλους

Κυριακὴ Γ' τοῦ Ματθαίου

τους ανθρώπους μεταξύ των. Η εξ αίματος συγγένεια του ανθρώπου με τον Θεόν, συνέπεια της οποίας είναι η εξ αίματος θεανθρωπίνη συγγένεια μεταξύ όλων των ανθρώπων, αποκτάται εντός του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, εν τη Εκκλησία. Εν αυτή ρέει το εκ της θείας καρδιάς του Χριστού θείον αίμα Του, εισερχόμενον εις ολόκληρον τον οργανισμόν και εις όλα τα μέλη της Εκκλησίας, επιτελούν όλα τα θαύματα της σωτηρίας από κάθε αμαρτίαν, από παντός είδους θάνατον, από πάντα διάβολον και, τέλος, πληροί κάθε σύσσωμον του Χριστού με όλας τας θείας και ζωοποιούς και θεοποιούς ενεργείας... Το αίμα του Θεανθρώπου ανακαινίζει παντελώς τον άνθρωπον, διότι εν τω αίματι τούτω ευρίσκεται η θεία δύναμις της αιωνίου ζωής. Τούτο καταλλάσσει και ενώνει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Αυτό συνέβη επί του Σταυρού του Γολγοθά και συνεχίζεται εν τω θεανδρικό σώματι της Εκκλησίας διά του ζωοποιού και θεοποιού αίματος της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέτι, επειδή τούτο είναι το αίμα του Θεανθρώπου Χριστού, η δε Εκκλησία το σώμα Του, το αίμα αυτό είναι ακριβώς εκείνη η ενοποιός δύναμις η οποία ενώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας εις μίαν ζώην, εις μίαν ψυχήν, εις μίαν καρδίαν.

20. **Ο** Θεός Λόγος εγένετο «σαρξ», έλαβε «σώμα», και ενήργησεν όλην την οικονομίαν της σωτηρίας του κόσμου διά του σώματος και εν τω σώματι. Ούτω το σώμα Του έγινεν Εκκλησία, εν τη οποία συνεχίζεται αδιακόπως η όλη οικονομία της σωτηρίας του κόσμου από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. [...]

21. **Διά** της ιδικής Του οικονομίας της σωτηρίας ο Θεάνθρωπος ήνοιξεν εις όλους ημάς την οδόν διά «την προσαγωγήν» εις την Τριαδικήν Θεότητα [...]. Εις την θεαν-
Κυριακή Γ' του Ματθαίου

δρικήν αυτήν οικονομίαν η σωτηρία ενεργείται υπό του Πατρός διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτός είναι ο υπέρτατος νόμος εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας, ο ανώτατος νόμος εις την ζωήν της Εκκλησίας και εις την ζωήν εκάστου μέλους της.

Τι είναι η σωτηρία; Είναι η ζωή εν τη Εκκλησία. Και τι είναι η ζωή εν τη Εκκλησία; Είναι η ζωή εν τω Θεανθρώπῳ. Και τι είναι η ζωή εν τω Θεανθρώπῳ; Είναι η ζωή εν τη Αγία Τριάδι, διότι ο Θεάνθρωπος είναι το Δεύτερον Πρόσωπον της Παναγίας Τριάδος, ομοούσιον πάντοτε και ομόζων του ανάρχου Πατρός και του ζωοποιού Πνεύματος [...] Με άλλας λέξεις, η σωτηρία είναι το έργον της εν χάριτι ενσωματώσεως εις την Εκκλησίαν και της εκκλησιαστικοποιήσεως, της ενσωματώσεως εις τον Θεάνθρωπον και της θεανθρωποποιήσεως, της εισόδου εις την κοινωνίαν της Αγίας Τριάδος και της τριαδοποιήσεως. Τα πάντα εν τη Εκκλησία είναι και θεανθρώπινα και τριαδικά. Διά του Θεανθρώπου τα πάντα οδηγούνται πάντοτε προς την Τριαδικήν Θεότητα.

(«Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», σελ. 172-174, «Αστήρ»)



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) 🛎 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πέμπτη 7 Ιουλίου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ.

Σάββατο 9 Ιουλίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

2) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει την **Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022** Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή **στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνας**. Ώρα αναχώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 22 €. 🌲

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΤΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,
e-mail: ag.nikolaosmark@ya4oo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

Κυριακή Γ' του Ματθαίου