

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)

Διδαχή την Κυριακή του Ασώτου Υιού
για τη μετάνοια
Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://agnikolaosmark.gr>

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 12 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Δ Ρ Ι Ο Υ 2023

✿ Μελετίου Αντιοχείας (381). Αντωνίου (Β') Κων/πόλεως (901).

✿ Χριστού νεομάρτυρος του κηπουρού (1748).

Διδαχή την Κυριακή του Ασώτου Υιού για τη μετάνοια

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ

[...] Ο μικρότερος γιος, σύμφωνα με την ερμηνεία των αγίων πατέρων, συμβολίζει τόσο ολόκληρο το πεσμένο ανθρώπινο γένος όσο και κάθε αμαρτωλό ξεχωριστά. Το μερίδιο της πατρικής περιουσίας, που του αναλογούσε, συμβολίζει τα δώρα του Θεού, που έχουν δοθεί αφειδώλευτα σ' όλους τους ανθρώπους και κατεξοχήν στους χριστιανούς. Τα πιο εξαίσια απ' αυτά τα δώρα είναι ο νους, η καρδιά και, κυρίως, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δωρίζεται σε κάθε χριστιανό. Το αίτημα του γιου προς τον πατέρα για την απόδοση του μεριδίου της περιουσίας που του αναλογούσε, δείχνει την επιδίωξη του ανθρώπου να πάψει να υποτάσσεται στον Θεό και ν' ακολουθήσει τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. Η αποδοχή του αιτήματος από τον πατέρα συμβολίζει το αυτεξούσιο με το οποίο τίμησε ο Θεός τον άνθρωπο, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιήσει τα θεία δώρα όπως θέλει. Η μακρινή χώρα είναι η αμαρτωλή ζωή, που μας απομακρύνει και μας αποξενώνει από τον Θεό. Η κατασπατάληση της περιουσίας είναι η εξάντληση των δυνάμεων του νου, της καρδιάς και του σώματος, κυρίως όμως η απώλεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας της αμαρτίας. Η φτώχεια του μικρότερου γιου είναι η ερήμωση της ψυχής από την αμαρτωλή ζωή. Οι πολίτες της μακρινής χώρας είναι οι κυρίαρχοι του σκοτεινού τούτου κόσμου (πρβλ. Εφ. 6:12), τα πονηρά πνεύματα, τα α-

Κυριακή ΙΖ' του Λουκά (του Ασώτου)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιε' 11-32)

Ἔειπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἐνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει γεμίσει τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱὸς σου· ποίησόν με ὡς ἓνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμῶν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· Πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱὸς σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱὸς μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὐρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἶη ταῦτα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι

ὁ ἀδελφός σου ἤκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. Ὁργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. Ὁ οὖν πατήρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρήλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγὼν σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σὰ ἔστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὐρέθη.

μετάκλητα πεσμένα και αποξενωμένα από τον Θεό, στα οποία δουλεύει ο αμαρτωλός. Το κοπάδι των χοίρων, ζώων ακάθαρτων, συμβολίζει τα αμαρτωλά διανοήματα και τα εμπαθή αισθήματα, που βόσκουν, θα λέγαμε, στα χωράφια της ψυχής του αμαρτωλού. [...]

Από την ευαγγελική παραβολή διδασκόμαστε ότι, για να μετανοήσει ο άνθρωπος ορθά και αποτελεσματικά, πρέπει απαραίτητα να δει την αμαρτωλότητά του, να την παραδεχθεί, να λυπηθεί γι' αυτήν και να εξομολογηθεί. Αν επιστρέψει στον Θεό με τέτοια εσωτερική κατάσταση, τότε κι Εκείνος τον βλέπει ενώ είναι ακόμα μακριά, όπως είδε τον άσωτο ο πατέρας του, τον σπλαχνίζεται και τρέχει να τον συναντήσει, να τον αγκαλιάσει, να τον καταφιλήσει με τη χάρη Του. Μόλις ο μετανοημένος αμαρτωλός εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του, ο πολυέλεος Κύριος προστάζει τους υπηρέτες Του –τους ιερείς Του στη γη και τους αγγέλους Του στον ουρανό– να τον ντύσουν με τη λαμπρή φορεσιά της αθωότητας, να του φορέσουν στο χέρι δαχτυλίδι, σημάδι της επανεντάξεώς του στην επίγεια και επουράνια Εκκλησία, και να του δώσουν υποδή-

Κυριακή ΙΖ' του Λουκά (του Ασώτου)

ματα, τις εντολές του Χριστού, ώστε, με τη σταθερή εφαρμογή τους, να φυλάγεται στον δρόμο της ζωής του από τα πνευματικά αγκάθια. Ολοκληρώνοντας τη σειρά των εκδηλώσεων της αγάπης του, ο πατέρας παραθέτει για χάρη του γιου του πλούσιο τραπέζι, προστάζοντας μάλιστα να σφαχθεί για τον σκοπό αυτό το πιο καλοθρεμμένο μοσχάρι του. Το τραπέζι συμβολίζει την Εκκλησία, όπου σε κάθε αμαρτωλό, που μετανοεί και συμφιλιώνεται με τον Θεό, προσφέρεται τροφή άφθαρτη, βρώση και πόση πνευματική –ο ίδιος ο Χριστός, ο Σωτήρας [...]

(«*Ασκητικές Ομιλίες Α΄*», σελ. 59-62, 1^η έκδ.: Δεκ. 2015, Ι. Μ. Παρακλήτου)



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Βάσει της εγκυκλίου της Ι. Μητροπόλεώς μας, προκειμένου να στηριχτούν οι σεισμόπληκτοι της Τουρκίας και Συρίας, γίνεται έκκληση στα φιλόανθρωπα και αγαθά αισθήματά σας, όπως προσφέρετε αποκλειστικά και μόνον τα είδη: γάλα μακράς διάρκειας, ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι, όσπρια, τρόφιμα μακράς διάρκειας (κονσέρβες, μπισκότα, ξηροί καρποί, βρεφικές τροφές), είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαρισμού και απορρυπαντικά. Εναλλακτικά μπορεί να προσφερθεί χρηματική εισφορά μέσω των ιερέων ή και απ' απευθείας με κατάθεση στους λογαριασμούς της Ι. Μητροπόλεώς μας. *Τα είδη πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου.*

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ.
Ψυχοσάββατο 18 Φεβρουαρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου & Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ.

3) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΝΝΥΧΙΑΔΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 5:00 μ.μ. Εσπερινός και Παννυχίδα Κολλύβων στο Ναό μας.

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: <https://aenikolaosmark.gr>

Κυριακή 12' του Λουκά (του Ασώτου)