

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Τα δώρα του Θεού
στους πιστούς υπηρέτες Του
Αγίου Ιωάννου του Θαυματουργού,
Μητροπολίτου Τομπόλσκ



ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΣΟΤΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003
ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

☪ Εὐφροσύνης ὁσίας καὶ Παφνουτίου τοῦ πατρὸς αὐτῆς (ε' αἰ.).

*Τα δῶρα του Θεοῦ στους πιστοὺς υπηρέτες Του
Ἀγίου Ἰωάννου του θαυματουργοῦ, Μητροπολίτου Τομπόλσκ*

Στους ἀνθρώπινους πολέμους οἱ στρατιῶτες καλύπτονται με πανοπλίες, οἱ οποίες ωστόσο τις πιο πολλές φορές δεν τους σώζουν ἀπὸ τον τραυματισμὸ ἢ τον θάνατο. Στον πνευματικὸ ἀγώνα, ὁμως, «ὅποιοι ἔχουν πεποίθηση στον Κύριο μοιάζουν με το ὄρος Σιών, που θα μείνει ἀσάλευτο για πάντα» (πρβλ. Ψαλμ. 124:1). Το ὄρος Σιών θα μείνει ἀσάλευτο ὄχι ἀπλῶς ἐπειδὴ εἶναι βουνό, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀφιερωμένο στον Θεό. Ἐτσι και ὁ ἄνθρωπος του Θεοῦ παραδίνεται ολόψυχα στο θέλημα Εκείνου και δεν σαλεύεται ἀπὸ καμιὰ συμφορά. Ἡ πεποίθησή του στον Κύριο εἶναι πανοπλία ἀδιαπέραστη ἀπὸ ξίφη και βέλη.

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἀντιλήφθηκε ὅτι εἶχε κλονιστεῖ ἡ ἐλπίδα κάποιων χριστιανῶν προς τον Θεό, τους ἔγραψε: «Μη χάσετε το θάρρος σας, που θ' ἀνταμειφθεῖ πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεοῦ και να καρπωθεῖτε αὐτό που υποσχέθηκε Εκείνος. Γιατί ὅπου να 'ναι φτάνει ὁ ἐρχόμενος· δεν θ' ἀργήσει. Ὁ δίκαιος ἐξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει» (Εβρ. 10:35-38).

Πῶς ἀνταμείβει, ὁμως, ὁ Θεός ὅσους ἔχουν πεποίθηση σ' Αὐτόν;

Ἡ πρώτη ἀνταμοιβή συνίσταται στο ὅτι ὁ Θεός δεν ἐξαπατά κανέναν ἄνθρωπο που Τον ἐμπιστεύεται. Οἱ ἄνθρωποι, ἀπεναντίας, συχνά μας ἐξαπατοῦν. [...]

Κυριακὴ Α' του Λουκά

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. δ' 6-15)

Ἄδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Αἰεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὡστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οδήγησε πολλούς στην καταστροφή. [...] Το αντίθετο συμβαίνει με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στον Θεό: «Κοιτάζτε τις γενιές που πέρασαν, και συλλογιστείτε: Ποιος εμπιστεύθηκε τον Κύριο και ντροπιάστηκε; Ποιος επέμεινε σταθερά να Τον σέβεται και εγκαταλείφθηκε; Ποιος Τον επικαλέστηκε, κι Εκείνος τον αγνόησε;» (Σοφ. Σειρ. 2:10).

Η δεύτερη ανταμοιβή εκείνων που έχουν πεποίθηση στον Θεό, είναι η ειρηνική ζωή. Όποιος ειλικρινά και σταθερά εμπιστεύεται τον Θεό, επιτελεί τα έργα του, όσο δύσκολα

ή βαριά κι αν είναι αυτά, χωρίς ταραχή, χωρίς φόβο, χωρίς άγχος. Ότι κι αν του συμβεί, λέει μαζί με τον Δαβίδ: «Εγώ ελπίζω στο έλεός Σου. Η καρδιά μου θα χαρεί για τη σωτηρία που θα μου χαρίσεις» (Ψαλμ. 12:6).

Η τρίτη ανταμοιβή είναι η ψυχική δύναμη στις συμφορές και ο φωτισμένος νους στις δυσκολίες. Ο σοφός Σολομών λέει: «Όταν ξεσπά καταιγίδα (κινδύνων και περιπετειών), ο ασεβής χάνεται, ενώ ο δίκαιος (χάρη στον θείο φωτισμό) ξεφεύγει και σώζεται πάντοτε» (Παροιμ. 10:25). «Ελπίζοντας στον Κύριο, δεν θα χάσω τη δύναμή μου» (Ψαλμ. 25:1), διακηρύσσει ο γενναίος βασιλιάς Δαβίδ. Και ο μακάριος Θεοδώρητος διδάσκει: «Τον Θεό να έχεις διδάσκαλο και οδηγό σου σε όλα, έτσι ώστε οι ενέργειές σου και ολόκληρη η ζωή σου να κατευθύνονται από την πρόνοιά Του. Τότε μόνο θα είσαι δυνατός και σταθερός στις σκέψεις σου και στα έργα σου».

Η τέταρτη ανταμοιβή είναι η προφύλαξη από τις πτώσεις στην αμαρτία, αλλά και η άφεση των τυχόν αμαρτημάτων με τη μετάνοια: «Ο Κύριος θα λυτρώσει τις ψυχές όσων Τον υπηρετούν, και όλοι όσοι ελπίζουν σ' Αυτόν δεν θ' αμαρτήσουν» (Ψαλμ. 33:23). Πώς μπορεί κανείς να το κατορθώσει αυτό; Βάζοντας στον εαυτό του κανόνα να μην επιθυμεί τίποτε απ' όσα δεν είναι αρεστά στον Θεό και περιορίζοντας τις επιθυμίες του σε ό,τι δεν αντιτίθεται στο θέλημα Εκείνου. Με τέτοια καλή θέληση, απορρίπτει τις αμαρτωλές επιθυμίες και οικειώνεται το αγαθό.

Η πέμπτη, τέλος, ανταμοιβή εκείνων που έχουν πεποίθηση στον Θεό, είναι ότι νιώθουν παντοδύναμοι. «Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει» (Φιλ. 4:13), αναφωνεί ο μεγάλος απόστολος Παύλος. Αλλά μήπως δεν το είπε ο ίδιος ο Κύριος; «Όλα είναι δυνατά γι' αυτόν που πι-

Κυριακή Α' του Λουκά

στεύει» (Μάρκ. 9:23). Με τίποτα δεν αποκαλύπτει τόσο φανερά την παντοδυναμία Του ο Θεός, όσο με το ότι κάνει παντοδύναμους όλους εκείνους που αληθινά ελπίζουν και στηρίζονται σ' Αυτόν. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή, όπως εξηγεί ο ιερός Χρυσόστομος, η θεία χάρη ποτέ δεν απομακρύνεται από τους ανθρώπους που έχουν πεποίθηση στον Κύριο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανταμοιβή της ελπίδας στον Θεό, που μπορεί να σώσει και πράγματι σώζει όλη την ανθρωπότητα. «Σ' Εσένα ελπίσανε οι πρόγονοί μας, ελπίσανε και τους λύτρωσες. Εσένα επικαλέστηκαν και σώθηκαν, σ' Εσένα ελπίσανε και δεν ντροπιάστηκαν» (Ψαλμ. 21:5-6).

(Πηγή: «Ηλιοτρόπιο», σελ. 112-115, 1^η έκδ.: Ιαν. 2019, Ι. Μ. Παρακλήτου)



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, Παναγία Βαραμπά 7:00 π.μ.

Σάββατο 1^η Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.

2) ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. προς Σάββατο 1^η Οκτωβρίου 2022, 01:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επ' ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκούου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός.

3) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει την **Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022** Ημερήσια Προσκυνηματική Εκδρομή στην **Ιερά Μονή Δαμάστας Γενεθλίου της Θεοτόκου και στην Ιερά Μονή Αγάθωνος Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Αγίου Βησσαρίωνος)**. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 30 €.

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / ΦΑΧ: 22990 40040,

e-mail: ag.nikolaosmark@yahoο.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr

Κυριακή Α' του Λουκά